

Lägenheten

Lägenheten ligger i byns medeltida kärna, centro storico. Vi vet inte hur gammal den är, men några grannar har sagt att den kan vara från 1100-talet. Då skulle den ha varit en del av det gamla klostret, men den är troligen några hundra år yngre. Idag har den trots modern standard behållit det mesta av den gamla karaktären. Takhöjden är nästan 4 meter och taket är det traditionellt toscanska med grova, mörka bjälkar i kastanj och rödbrunt tegel däremellan.

När man gått upp för yttertrappan finns utanför dörren en liten avsats med ett bord och två stolar. Lagom för två att ta sitt morgonfika om man vill ha koll på vad det lilla "torgets" damer, Lina, Pia, Anna-Maria och Vittoria har för sig eller hälsa på deras män Ivo och Fabio. Väl innanför dörren kommer man direkt in i köket med matplats för fyra. Till höger ligger det relativt stora duschrummet men fortsätter man rakt fram så kommer man in i vardagsrummet med stor öppen spis och utgång till balkongen. Här finns en bäddsoffa som blir till en smal dubbelsäng (1,40 m bred) och i sovrummet till höger finns två sängar. Det finns också tillgång till en extrasäng men mer än 2 vuxna och två barn eller 4 vuxna skall man nog inte vara för att bo bekvämt.

Från balkongen på ca 6 kvm har man utsikt över berget, den gamla gruvan, ner över dalen och där bakom Medelhavet, Elba och ibland Korsika. Balkongen är inte bredare än ca 170 cm men ändå tillräckligt stor för att man där både ska kunna ta morgonkaffet och äta middag eller varför inte sitta och läsa och sippa på en Campari. Matborden i köket och i vardagsrummet har vi byggt så att de med försiktighet kan flyttas mellan rummet eller ut på balkongen. I vardagsrummet har vi dukat långbord och t.ex. haft fest för grannarna, ca 14 personer.